

Willen de Vlamingen een dertiende maand pensioen extra?

De pensioenen in België zijn bijna de laagste in Europa. Minister Dupont (Parti Socialiste) stelt voor om de laagste pensioenen met 2 % te verhogen. Wij hebben een veel beter voorstel.

Het bedrag dat de Vlamingen in de pot van de Sociale Zekerheid storten is veel groter dan het bedrag dat zij in de vorm van sociale uitkeringen ontvangen. In totaal is het verschil 4 miljard euro per jaar.

In 2006 bedroeg het verschil in de sector van de Pensioenen (dus de ambtenaren uitgezonderd) 942 miljoen euro. Dit is 8 % van de in Vlaanderen uitgekeerde pensioenen.

Wat zouden wij met dit bedrag kunnen doen indien de Pensioenen zouden gesplitst worden? (1)
Wij zouden aan alle pensioengerechtigden in Vlaanderen een 13e maand pensioen extra kunnen geven.

Dit is een gelijke procentuele verhoging voor iedereen. Er zijn nog veel andere mogelijkheden. De verhogingen zouden kunnen rekening houden met meer sociaalgerichte criteria zoals het totaal inkomen, het inkomen onder de armoedegrens, het invaliditeitspercentage, e.a.

Zo zouden wij, bijvoorbeeld, 100 euro per maand extra kunnen geven aan alle pensioengerechtigden met een pensioen tot 1.375 euro per maand.

Of een deel van het geld zou kunnen besteed worden aan extra voorzieningen voor rust- en verzorgingstehuizen. Het is echter niet aan ons, maar aan de politici, om een bestemming te geven aan het extra geld dat beschikbaar komt. (2)

Of vinden de Vlamingen dit niet belangrijk? Liggen ze er niet van wakker? Zijn dit maar symbolen? Wie heeft het hen al gevraagd?

(1) De transfers bestaan al meer dan 30 jaar en zullen ook in de komende tientallen jaren blijven bestaan. Wij ijveren al jaren voor een splitsing van de Sociale Zekerheid. Wij doen dit op basis van ernstige argumenten, voorwaarden voor goed bestuur en onafhankelijk van iedere politieke partij. En vooral omdat wij bekommerd zijn om de sociale en materiële belangen van alle Vlamingen.

(2) Tegen de achtergrond van de lopende (?) regeringsonderhandelingen zijn wij voor volledige responsabilisering. Laat Vlamingen en Walen zelf bepalen wat hun sociale behoeften zijn en waar ze de klemtonen willen leggen. Geef ze zowel de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de nodige financiële middelen als de verantwoordelijkheid om het geld zuinig en doeltreffend te besteden. Dat is de beste stimulans om de handen uit de mouwen steken. Eenvoudig en duidelijk.

Wij waarschuwen tegen een halfslachtige responsabilisering die de verantwoordelijkheid beperkt tot de uitgaven. Dit zou de dingen zeer ingewikkeld maken. Zou tot eindeloze discussies leiden en uiteindelijk niet doeltreffend zijn. Dit zou ook als gevolg hebben dat de Vlamingen blijvend geld moeten afdragen aan de grote pot van de Sociale Zekerheid. (of beter: bodemloze putten)